

# DIT DOE IK



**Elke week vertelt een lezeres wat zij voor een ander doet.**

Sinds mijn 24e zit ik in een rolstoel. Ik ga geregeld bij leerlingen op de basisschool langs om te vertellen hoe dat is. Tijdens zo'n klassenbezoek lees ik eerst voor uit mijn eigen boekje, daarna mogen kinderen alles aan mij vragen. Dat doen ze dan ook en iedere keer verbaas ik me er weer over wat voor originele vragen

ze stellen. Ik ben dit gaan doen omdat ik het belangrijk vind dat kinderen leren dat iemand in een rolstoel niet raar, vreemd of anders is. Ik ben ervan overtuigd dat hoe eerder kinderen inzien dat mindervalide zijn niet eng of raar is, des te gemakkelijker zij ermee omgaan. Het heeft ook mij doen groeien in mijn handicap. Ik ben heel dankbaar dat ik iedere keer weer een klas vol enthousiaste kinderen wat mag leren.

Wendy Legierse-Louwers,  
[www.renskemetwialen.info](http://www.renskemetwialen.info)

Meedoen aan Dit doe ik?  
Mail of schrijf naar [netwerk@libelle.nl](mailto:netwerk@libelle.nl)